

Vraag het aan Morya



Probeer te kijken wat haalbaar is

“Het leven is kort, dat moet je inzien, anders blijf je in illusies leven dat je zou kunnen denken: ja, ik heb alle tijd daarvoor en daarvoor... en dan ga je dat invullen en dat maakt ook voor een stukje jouw verlangen uit, dat je begrijpt voor jezelf dat je zoveel wil en dat je bijgevolg ook met heel veel dingen bezig wil zijn. Als je dan ziet dat je daar niet in slaagt of maar half, of dat jouw leven voorbij gaat zonder dat je daar iets van realiseert, dan word je ontgoocheld in jezelf, in de mensen, in de wereld. En dat moet niet.

Probeer rustig te zijn in je verlangens, probeer te kijken wat haalbaar is; dat heeft een grote betekenis. Denk niet dat je je druk moet maken in de dingen, maar kijk eenvoudig wat je kan doen op een heel praktische manier.

Er moeten gewoon dingen gedaan worden in deze wereld en iemand moet het doen. Denk in de eerste plaats aan de dingen die voor jou persoonlijk belangrijk zijn. Want jij moet iemand worden of je moet iemand zijn of je moet uitdrukking proberen te geven aan de grotere waarden van jouw leven. Jouw leven heeft een betekenis. Het is niet voor niets dat je op deze aarde bent, maar die betekenis moet je toelaten, je moet ze niet wegschuiven.”

A handwritten signature in dark red ink that reads 'M. Morya'. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M'.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Bezinning 7: Ga naar de wereld met liefde”
(uit hoofdstuk 5: ‘Over liefde en verlangens’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 490

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


